

# Het geheel is meer dan de som der delen

## Denkoefening over de toekomst van districten

Op 15 augustus 2016 richtte de bisschop van Gent bij bisschoppelijk decreet tien dekenaten op ter vervanging van de bestaande 34 dekenaten die de 424 parochies in het bisdom overkoepelden.

In zijn brief van 17 januari merkte de bisschop reeds op dat de Kerk voortaan anders zal zijn dan vroeger, maar daarom niet minder krachtig. Het uitgevaardigde decreet verduidelijkt de noodzaak om de pastorale zorg binnen het bisdom Gent door gemeenschappelijk handelen van de parochies te bevorderen en de samenwerking van parochies in parochieverbanden.

Die samenwerking in parochieverbanden is een voor hand liggende oplossing om met weinig mankracht een optimaal pastoraat te garanderen in de volle breedte, door ieders specifieke kwaliteiten maximaal te benutten. Veel energie gaat anders verloren door het uitvoeren van gelijkaardige opdrachten in een klein gebied, ook als men daarvoor niet over de gave beschikt. Iedereen heeft van God immers zijn eigen gave gekregen, de ene deze, de andere die (I Korintiërs 7:7).

Het proces dat het bisdom Gent nu in een enkele beweging doormaakt, geldt tevens als voorbeeld voor onze kleinere protestantse gemeenschap in Vlaanderen. Ook daarin wordt gestreefd naar samenwerking door regionale opdrachten voor predikanten, zoals beschreven in het document Eigentijds Kerk Zijn dat door de synode van de VPKB werd goedgekeurd. Het verschil bestaat er in dat die synode aanbevelingen doet die niet afdwingbaar zijn, in tegenstelling tot een decreet dat "In Nomine Patris" wordt uitgevaardigd.

Het loslaten van de autonomie in een presbyteriaans georganiseerde kerk is daardoor een langzamer proces dan in het episcopale model. De veranderingen worden eerder gedragen door de vox populi dan door het in nomine patris.

In beide gevallen hoort men in lokale gemeentes en parochies erg kritische geluiden over wat men schaalvergroting noemt. Die bedenkingen kunnen echter door de feiten weerlegd worden, indien de regionale verantwoordelijken er voor zorgen dat er een regionale dynamiek ontstaat zonder dat de lokale identiteit daaronder hoeft te lijden. Daarenboven kunnen de kerkenraden blijven functioneren, zoals katholieke parochies dat nu doen met een parochieploeg en een moderator. Weliswaar is de situatie van de katholieken en de 132.000 protestanten in ons land niet dezelfde. In Gent zijn bijvoorbeeld 2 protestantse kerken en 42 katholieke parochies. Die laatste worden nu gegroepeerd in 5 parochieverbanden die op een beperkte oppervlakte gaan samenwerken. Indien wij er in slagen om in Oost- en West Vlaanderen telkens 3 tot 4 gemeentes van de 16 regionaal te laten samenwerken, zijn ook wij op de goede weg om de uitdagingen aan te gaan die nu reeds op ons afkomen. Samen zijn we sterk, en zoals de titel zegt is het geheel steeds meer dan de som der delen.

Dr. Rudy Liagre

--

Dit artikel is eerder verschenen in het oktobernummer van Kerkmozaïek.



U kan reageren op dit artikel op onze facebookpagina :

*Verenigde Protestantse Kerk in België*